

## Till minnet av Bert Andersson

Vi hade sett fram emot många aktiva pensionärsår tillsammans med Bert i våra idéella skogs nätverk. Han var en god kamrat och mycket kunnig naturvårdare som vi samarbetat med under lång tid. Oftast har det varit en fruktlös kamp mot övermäktiga motståndare, men ibland lyckades vi och kände glädjen tillsammans.

Bert var en av de idéella skogs naturvårdare i Dalarna och Hälsingland som enskilt haft störst betydelse för skapandet av formellt skydd för många biologiskt rika skogar. Hans sakliga argument och stora kunskaper hade en övertygande tyngd som ibland även påverkade meningsmotståndare. Vi saknar honom som medmänniska och samtalspartner i allt det viktiga som vi diskuterade. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Under senare år påpekade han ofta avsaknaden av unga människor bland de aktiva skogs naturvårdarna, och vi utbytte många gånger tankar om behovet av att väcka engagemanget hos de yngre generationerna. Det glesnar i våra led, men Berts gärning borde inspirera nya idéella krafter.

Slutligen vill vi citera ur en text som Bert skrev efter att en tankfull stund suttit lutad mot en 500-årig gammeltall:

*Människan har genom övermod och omätlig härskardrift trott sig kunna förvalta livet utan ansvar. Hon har därmed dömt sig själv till evig oro, förödande olyckor, hat och krig. Kanske är det naturlagarnas hämnd över den giriga varelse, som bröt sig ut ur det stora sammanhanget och glömde sitt ursprung.*

*Ingen vettig människa är så inskränkt att hon motsätter sig allt skogsbruk eller kraftproduktion av hänsyn till naturen. Det är omåttligheten, spekulationsraseriet och likgiltigheten inför allt levande som är så vidrig. Är respekten, känslan och vördnaden för naturen med dess mångfald död? Är det bara aktiekursen som har betydelse i de moderna träpatronernas liv?*

*Jag reser mig under den urgamla tallen i den dödsdömda skogen. Djuren flyger och springer i panik - människan har uppenbarligen dåligt rykte i den omgivande skapelsen. Skall kommande generationer strö förbannelser över våra gravar istället för blommor ...?*

Till Berts minne strör vi blommor!

Anders Janols, Göran Rönning för Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Borlänge  
och skogs nätverk i Dalarna